

GEZELSCHAPSHIEDEREN
IN VOLKSCHEN TRANT

[Handwritten signature]

Minzel & Hermann, Frankfurt
H. K. 1884

DRIE SCHELDELIEDEREN

DE MEIVISCH IS GEKOMEN !

I.

De meivisch is gekomen!
De Schelde brandt van nacht!
De visscherssloep genomen!
Den meivisch opgewacht!
In alle Schelde-dorpen
Sa visschers : uit uw bed!
De netten uitgeworpen!
De Mei heeft U gered!

Keerzang :

De meivisch! De meivisch!
De meivisch zwom voorbij!
De meivisch! De meivisch!
bracht ons den eeuw'gen mei!

II.

De meivisch rood van oogen,
van vlimmen en van staart,
heeft eb en vloed bewogen,
bij donderslag gepaard!
Langs dijken en langs dammen :
Sa! visschers : opgelet!
De wateren gaan vlammen :
de zeilen opgezet!

III.

Sinds vele honderd jaren
zwemt door de groote zee,
de meivisch door de baren
en neemt de vloed hem mee!
Ook wij willen hem vieren
met schuimend gerstennat,
de visscherssloep bestieren
al werd de « stuurman » zat!

DANSLIEDJE AAN DE SCHELDE

Voor de Vivo-kern
„ De Karekiet ” uit
Klein Brabant

I.

In 't land aan de Schelde
in 't ruischende riet,
zingt vroolijk een vogel
zijn schuifelend lied.
En is 't maar een liedje
een spottende wijs.
Voor hem stroomt de Scheld
door 't aardsch paradijs.

Keerzang :

Karekiet-kiet-kiet!
In het riet-riet-riet!
Gij brengt ons uw groet
bij ebbe en vloed!

II.

In 't land aan de Schelde
in 't geurende gras,
staan grazend de koeien
één poot in een plas.
Zij droomen en grazen
zij kauwen maar op.
Ze snuff'len en blazen
en heffen hun kop.

III.

In 't land aan de Schelde
in bloeiende gouw,
daar zweren de jongens
de meidekens trouw.
Ze dansen en springen
op dijk en op wei
Ze jub'len en zingen
in eeuwigen Mei.

LAAT ONS, LIEFSTE, SAMEN VAREN!

I.

Kent gij lief de diepe waâtren
van mijn schoone Scheldeland,
waar de golven lichtend klaâtren,
waar de hemel openbrandt?
Dag en nacht wou 'k er verwijlen
met U, liefste, aan mijn zij,
lijk de sloepen zachtjes zeilen
op het deinen van de tij!

Keerzang:

Laat ons, liefste, samen varen
door mijn schoone Scheldeland,
met wat bloemkens in uw haren
bloemkens van den waterkant.

II.

Kent gij lief de groene dijken
met het grazend, bonte vee,
waar de golven schuimend wijken
voor den wekroep van de zee?
Droomend bij de wilgentronken
heb 'k er steeds aan U gedacht
wijl de waterlelies blonken
in den zuivren Zomernacht!

III.

Zaagt gij lief de sloepen varen,
zeilend door mijn Scheldeland
in den glans der notelaren
bloeiend langs den waterkant?
Zon en maan gaan door de wolken
Goud en zilv'rig ruischt er 't riet!
En in 't diepst der waterkolken
zingt de vloed zijn tooverlied.

TWEE SOLDATENLIEDEREN

ROOSMARIJNTJE!

I.

Roosmarijntje : rozenmond!
Wist je mijn verlangen!
Roosmarijntje : rozenmond
met je bolle wangen!

Keerzang:

Links en rechts moet ik marcheeren!
Links en rechts aan U voorbij,
Tusschen helmen en geweren,
schoon ik met U vrij!

II.

Roosmarijntje : blonde kind
met je blauwe oogen,
met je haren in den wind :
nooit heb 'k U belogen.

III.

Roosmarijntje : kleine vrouw
met je vele zorgen,
als ik morgen met je trouw
ligt een schat verborgen!

IV.

Roosmarijntje : schattebout
heerlijk moet het wezen,
a's g'ons eerste kindje dauwt
uit mijn droom gerezen.

AESCHEIDSLIED

I.

Ten afscheid laat ons groeten
ons allerliefste schat,
ten afscheid laat ons groeten
bij schuimend gerstennat!

Keerzang:

Wat rozen om ons helmen
wat schuim in 't leege glas!
Wat roes en wat bedwelmen,
blijft al van wat er was!

II.

Ten afscheid laat ons kussen
ons allerliefste schat,
ten afscheid laat ons kussen
al bij dit leege vat!

III.

Ten afscheid laat ons wenken
ons allerliefste schat,
ten afscheid laat ons wenken
al schijnt de hopman zat!

IV.

Ten afscheid laat ons schrijden
ver van ons liefste schat!
« Na lijden, komt verblijden! »
Na 't leeg: het volle vat!

TWEE BOERENLIEDEREN

PIETER BREUGHEL : „DE VELOERE!”

Pieter Breughel : « de veloere »,
was de schilder van de boeren,
was een wijze rare vent
heel de wereld door bekend!
Worsten schilderd' hij en pensen
al wat er een boer kan wenschen,
kippenbil en appelmoes,
't leven leek voor hem een roes!

Keerzang:

Pieter Breughel : « de veloere »,
gij de schilder van de boeren
U ter eer klinkt dit refrein
Breughel ja! ge moogt er zijn!

Pieter Breughel : « de veloere »,
was de schilder van de boeren,
was een wijze rare vent
heel de wereld door bekend!
Moorden schilderd' hij en branden
duivels met oud-wijven-handen :
« roskam » heette zijn penseel,
voor zijn volk was niets te veel!

Pieter Breughel : « de veloere »,
was de schilder van de boeren,
was een wijze rare vent
heel de wereld door bekend!
Over ons kwaamt g'u ontfarmen
met uw oogst- en winterland.
Rond u komen w'ons verwarmen
a's geen enkel vuur nog brandt!

BOERENLEVEN!

Boerkes zijn wil groot of kleins
smet een kalfje of een kogel
moeten wij in 't weekwerk wijnen
niet zijn wij daarom niet ploet
vande zonne in ons veld
wordt dat veld door ons gevoerd
stijgt de maatschapp om ons kleeien
want reeds in buid v door veldard

K. v. z. a. g.

Boerenleven! Boerenleven!
scheidt het koren van het kaf!
Boerenleven! Boerenleven!
niet we zinken in het graf!

Boerkes zijn wil dik of dunne
met een hoedje of een pet,
om een pons pakken konnen
niet geen wijk ons dit heet
te zondag de zee lware vaden
duncken op het koele dor
boden wi ons wel te klagen
ghevege en doe op zwelt

Wederijk of vover schieren
niet, leen in liden veld
niet kan baten, zo vaden
niet een veld met de kaart
niet het dersen in het meeren
niet het veld in op het land
niet de boerenkost het beste
niet in het veld met de hand

Wienet, Zomer, sneeuw of zonne
vhoort het veld van den boer
niet in veld in 't zwet vewonnen
niet in veld veld van veld
niet in veld in het veld
niet in veld veld veld veld
niet in veld veld veld veld
niet in veld veld veld veld